

Een nieuw begin in de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel

Op zondag 14 april 2019 ben ik, Ds. Karin Spelt verbonden aan de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel. Op deze mooie zonovergoten zondag in de lente, Palmzondag, reden wij van Elst naar Drempt. De natuur laat zich op deze dagen aan het begin van de lente op zijn mooist zien. Het lichte groen van de ontluikende bomen. De bloesems aan de bomen, de eerste paardenbloemen. Een mooie tijd om een nieuw begin te maken. Het was een warm welkom op deze zondag. Een feestelijke dienst. De kerk was prachtig versierd met rode bloemen. Kleur van de Heilige geest, van liefde en warmte. De kerk was overvol. Veel vrienden en mensen uit mijn oude gemeente waren te gast. En natuurlijk ook veel gemeenteleden. Na afloop was er onder het genot van een hapje en drankje gelegenheid om nader kennis te maken.



Graag stel ik me aan u voor..

Ik 1960 ben ik geboren in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Als oudste van drie kinderen. Na mij kwamen twee broers. Mijn ouders kwamen niet van het eiland. Mijn vader is er na de ramp in 1953 in het onderwijs gaan werken. In deze streek liggen mijn jeugdjaren. Middelharnis ligt in wat wij de biblebelt noemen, een gebied waarin orthodox-christelijke kerken de spiritualiteit bepalen. Ons gezin was randkerkelijk en niet betrokken bij één van deze kerken. Zelf had ik als jong meisje al wel belangstelling voor het geloof en las ik graag de bijbelverhalen uit de kinderbijbel.

Na het VWO in Middelharnis en een tussenjaar ging ik in 1980 naar de PABO in Middelburg. In deze tijd werd mijn interesse voor het geloof verdiept. De godsdienstleraar op de Pabo leerde mij anders, met meer openheid te kijken naar bijbelverhalen en maakte mij nieuwsgierig naar de wereld van de theologie. Het was een mooie en vormende tijd. Ik kreeg een relatie met Jeroen Jeroense, die ik op de PABO ontmoette. Na de PABO zijn wij samen in 1983 Theologie gaan studeren in Utrecht. We zijn in die periode ook getrouwd. In 1990 kreeg Jeroen een beroep naar de gemeente Gorssel. Ik zelf ben in januari 1993 beroepen in de Hervormde kerk van Wehl. In deze tijd reed ik meerdere keren per week van Gorssel door Hummelo en Laag-Keppel naar Wehl. De streek van Drempt en Keppel is mij dus bekend en dierbaar. Met veel plezier heb ik in deze streek gewoond en gewerkt. Onze twee kinderen zijn in deze periode geboren. Frederike in 1991 en Thijmen in 1994. Het voelt goed om weer in deze omgeving te gaan werken.

In april 2000 zijn we van Gorssel naar Elst (Over-Betuwe) verhuisd. Jeroen werd daar predikant. Zelf maakte ik in september 2002 de overstap naar de Protestantse gemeente Tiel-Wadenoijen. Mijn aanstelling daar was 60% van de werktijd. Het laatste jaar sinds januari 2018 ben ik op detacheringsbasis interimpredikant geweest in de gemeente Wijchen-Leur- Batenburg in het land

van Maas en Waal. Wij wonen nog steeds met veel plezier in Elst. Onze kinderen zijn ondertussen volwassen. Frederike woont en werkt in Zwitserland. Thijmen hoopt deze zomer af te studeren in Nijmegen. Ik zal in Elst blijven wonen en heen en weer rijden naar Drempt en Keppel. In het Kerkhuis in Hoog-Keppel zal ik mijn werkplek krijgen. Ik ga in de gemeente werken voor 50% van de werktijd. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Geloof

Wat geloven voor mij betekent hoop ik in de komende tijd met u te delen. Hierbij wat eerste woorden. 'Verwondering' is voor mij vertrekpunt voor het geloof. Daarbij spelen voor mij steeds weer de vragen: *waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, waarom zijn we hier, wat is mijn opdracht in het leven, wat draagt en inspireert mij.....* Die vragen brengen mij bij God. Ik ben opgegroeid in een omgeving met veel geloofszekerheden, waarbij op alle vragen schijnbaar wel een antwoord was. Ik ben daarentegen meer zoekend, want volgens mij zijn er geen pasklare antwoorden. God blijft ten diepste verborgen. Omgeven door een geheim, een mysterie dat ons overstijgt. Toch zijn er momenten waarop ik zijn aanwezigheid voel in mijn leven. Het is zien, soms even. Ik zie in de huidige tijdgeest veel rationaliteit, een behoefte om alles te willen begrijpen. Geloof is nu juist je toevertrouwen aan iets wat je niet helemaal begrijpt. Maar wat je raakt en aanspreekt. De stem van de Roepende die ik probeer te volgen in verwondering. Ik word ook erg geïnspireerd door literatuur, film, kunst, schoonheid, natuur. Op het grensgebied van religie, kunst en cultuur kan iets verrassends gebeuren. "

Kerk

Het beeld van de kerk als pleisterplaats, een plek waar mensen kunnen komen op zoek naar stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting spreekt mij aan. In mijn intrededienst heb ik gezegd dat dit soort plekken in onze drukke en hectische tijd belangrijk zijn. De twee mooie oude kerken in Drempt en Hoog-Keppel zijn plekken waar ik samen met u een pleisterplaats van hoop te maken. We zijn als kerk klein geworden, maar we zijn nog steeds aanwezig. En ook te zien in het landschap. De twee kerktorens zijn blikvangers in het dorp. Aan ons de taak om er samen een spiritueel huis van te maken, voor de gemeente maar hopelijk ook voor andere mensen die behoefte hebben aan spiritualiteit en zingeving. Daar heb ik echt heel veel zin in. De ligging van de dorpen in de prachtige natuur spreekt mij ook erg aan. Ik houd van wandelen en fietsen en wij komen daarvoor graag naar de Achterhoek. Deze spirituele plekken in combinatie met het landschap hebben alles in zich om een pleisterplaats te zijn, waar mensen op adem en op verhaal kunnen komen.



Ontmoeten

De eerste periode van mijn werk zal vooral in het kader van kennismaken staan. Ik hoop u te ontmoeten rond de kerkdiensten, maar kom natuurlijk ook graag persoonlijk ter kennismaking op bezoek. Wij moeten elkaar eerst leren kennen voordat er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Wat leeft er in de gemeente, welk verlangen leeft er in u, welke verwachtingen zijn er, wat inspireert u en bemoedigt u? Genoeg vragen om samen over in gesprek te komen.

Bij mijn afscheid in Tiel en Wijchen heb ik onderstaande tekst van Stef Bos gebruikt. Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. Ik hoop op mooie ontmoetingen. Natuurlijk zal ik zelf proberen afspraken te maken. Maar u mag mij ook zelf mailen of bellen als u een bezoek op prijs stelt.

*Je moet van
twee kanten
komen
om elkaar
te ontmoeten*

*Je moet niet alles
willen verklaren voor
je het weet verklaar
je elkaar
de oorlog*

*Het kan
opeens zomaar
voor je staan
je kunt elkaar ontmoeten
...of je kunt het laten
gaan*

*Om zomaar te ontmoeten
jezelf de
ander
God*

*Je moet van
twee kanten
komen om elkaar
te ontmoeten*

*Dat is het vreemde
en gelijk de kracht
als bij geluk je
maakt het waar
of je maakt het stuk*

*In beweging, gebaar,
In woorden, verhalen*

*Ondanks
twijfel of juist
één en al
zeker weten*

*Het kan je bedreigen
het kan je behoeden
het kan je troosten het
kan je voeden*

*Je moet eigenlijk
toevallig onderweg
zijn*

*Je moet jezelf
in de ander
durven zien
zonder in de
ander
te verdwijnen*

*Maar ...
je moet van twee kanten komen
om elkaar te
ontmoeten*

*Je moet geen doel voor
ogen hebben en je moet
laten gebeuren waar je
misschien wel bang voor
bent*

Met hartelijke groeten,

Ds. Karin Spelt

Tel 06-13554749

Email karin.spelt@gmail.com

Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.